



## RUDKØBING-SEJLER

Se Rudkøbing Løbet det breder sig ud for dit søgende blik,  
og højbroens bue står spændt op i himmelens rig.  
Se havets blå er plettet med skibsskrog og snehvide sejl,  
og på kysten opruller søen, li' som tovvindinger i et kvejl.

Som Rudkøbing-sejler vil du føle dig glad, når på bølgen det går,  
som Rudkøbing-sejler deler du sømandens kår.  
Er båden lagt på kursen, og sejlene veltrimmed' står,  
kan du lette kasketten og sige: det er herligt hvor'n pokker det går!

Er ej vi på havet eller hjemme og passe vort daglige job,  
vi mødes på havnen, i klubhuset tropper vi op.  
Og når vi sidder bænket med flasker og lys på et bord,  
kan vi overse lystbådehavnen med både som perler på snor.

Om så du har pløjet alle havene tynde i øst og i vest,  
du aldrig vil glemme det sted, hvor der stadig er bedst.  
Når byens spir du skimter og solglimt i tagenes tegl,  
er det tid til at klargøre faldet, er det tid til at slække dit sejl.

Som Rudkøbing-sejler vil du føle dig glad, når på bølgen det går,  
som Rudkøbing-sejler deler du sømandens kår.  
Er båden lagt på kursen, og sejlene veltrimmed' står,  
kan du lette kasketten og sige: det er herligt hvor'n pokker det går!

*Tekst og musik: Jørn Ole Jensen, Rudkøbing Sejlklub.  
Skrevet til sangbogen udsendt i anledning af Rudkøbing Sejlklubs 50 års jubilæum i 1976.*

*... som  
Rudkøbing-  
sejler  
deler du  
sømandens  
kår. ...*



## SEJLER, LAD SKÆGGET STÅ

Bølger på havet og susen af vinden,  
solstrejf, der kysser min pige på kinden.  
Bovvandet syder, besætningen nyder  
i henrykket stil det fortrinlige øl!  
Sejler, lad skægget stå,  
havet er herligt og himlen blå.  
Så længe vi er til,  
sejle på havet vi vill!

Efter en løenser hvor topsejlet trækker,  
vinden bli'r skral, vi på siden os lægger.  
Sejlene hales i kølvandet svalet  
de sortgrønne flasker med perlende øl!  
Sejler, lad skægget stå...

Stagvending! Vi har vist soldet med højden,  
støt gennem vindøjet presser vi skøjten.  
Skødet er halet og øllet er svalet,  
ja, nu er det tid til en funklende øl!  
Sejler, lad skægget stå...

Alle de herlige øer vi kender,  
havet er rigt på de dejligste minder.  
Topvandet synger, slet intet os tynger,  
vi hæver af glæde vort skummende øl!  
Sejler, lad skægget stå...

*Tekst og musik: Jørn Ole Jensen,  
Rudkøbing Sejlklub.  
Skrevet til sangbogen udsendt i  
anledning af Rudkøbing Sejlklubs  
50 års jubilæum i 1976.*

*Alle de herlige  
øer vi kender,  
havet er rigt  
på de dejligste  
minder....*

